

VLECHTWERK



(BAD NIEUWESCHANS, BEERTA, BLAUWESTAD, DRIEBORG, FINSTERWOLDE,
NIEUW BEERTA, NIEUWOLDA, OOSTWOLD)



oktober 2021

Pastoraat Nieuwolda-Oostwold

Pastor. T.J. Huizing-Piersma, Beneden Oosterdiep 132, 9645 LJ Veendam, tel. 0598 – 618674
tjhuizing@netvisit.nl

Pastoraat Reiderland

Dominee GW. vd Werff. Kroonpolder 1, 9688 RH Drieborg, tel. 06 45630082 / 0597 – 785405
driewerff@gmail.com

Kerkenraad (+Postadres)

Voorzitter Gerard de Groot, J.F. Zijlkerstraat 2, 9687 PV Nieuw Beerta 06 54730846
Scriba Jan Drewel, Polderdarsweg 2, 9944 TD Nieuwolda 06 12860823 pgdedollert@gmail.com

Kopij

Kopij voor het **november** - nummer kunt u inleveren tot en met maandag **25 oktober 12.00 uur** bij KerkbladVlechtwerk@gmail.com.

Het Vlechtwerk wordt uitgegeven onder verantwoording van de kerkenraad en verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van 280 stuks. Vlechtwerk kost €7,50 per jaar; i.v.m. portokosten vragen we van postabonnees €35,- per jaar.

Het Vlechtwerk kunt u ook **via mail** toegestuurd krijgen: Graag uw e-mailadres doorgeven aan redactie via KerkbladVlechtwerk@gmail.com Van deze digitale lezers vragen we een vrijwillige bijdrage.

Kerkdiensten

De meest actuele informatie over de diensten vindt u op

<https://dedollert.protestantsekerk.net>

De website wordt actueel gehouden en regelmatig verschijnt er nieuwe informatie of een nieuw artikel. Neem een kijkje!

Vlechtwerk
Jaargang 4, nr. 34
oktober 2021

De wet van weerklank.

“Ik herinner me dat ik mijn vader eens vroeg waarom sommige mensen geen prettig gezelschap zijn.” Hij werd even stil en toen trok er een glimlachje over zijn gezicht.

Zonder iets te zeggen reikte hij naar onze twee tanpura's (Indiaas snaarinstrument) en zette ze tegenover elkaar. Hij sloeg op één ervan een snaar aan en onmiddellijk begon diezelfde snaar op de andere tanpura mee te trillen.

Hij keek me aan. “Begin bij jezelf”. Zei hij. “Wat voor weerklank wil jij in andere mensen opwekken? De emotie die in jou het sterkst trilt, bepaalt welke reactie je terugkrijgt. Zorg dus dat je goed gestemd bent”.

Weerklank oproepen – mensen het beste geven wat je hebt.

Het is belangrijk te weten dat je in je omgang met andere mensen, net als de tanpura's, altijd of weerklank of wanklank oproept. Dat wil zeggen dat je, als je iemand boos of geïrriteerd benadert, in hen onmiddellijk een soortgelijk gevoel zult wakker maken. Als je met Liefde en Vriendelijkheid praat, hebben ze geen andere keus dan hun eigen vibratie te veranderen en die aan de jouwe aan te passen.

Alles wat je uitzendt, krijg je terug. Dat is een natuurwet.

Bovenstaand komt uit: Crisis en het wonder van de liefde. Een boekje dat we al jaren hebben en dat we af en toe nog eens doorbladeren. Ook nu dus.

Het gaat over het leven in fases, kinderjaren, tussen tien en twintig, dertig, enz.

In elke fase van ons leven gebeurt er iets waar we verder mee moeten, dat zijn positieve ervaringen en natuurlijk ook negatieve ervaringen. Dit alles vormt ons, het maakt ons tot wie we nu zijn. Gelukkig is dit niet statisch, het houdt niet in dat we niet (meer) kunnen veranderen. In welke levensfase we ook zitten, we kunnen/moeten blijven ontwikkelen. Dat vind ik een fijne gedachte.

Hoe vaak zeggen we wel niet: “Zo ben ik nu eenmaal, daar kan ik niets aan doen”. Of: “dat is mijn karakter”.

Heb ik zelf ook lang gedacht en ik koesterde het ook wel. Voelt toch goed als mensen zeggen dat je duidelijk bent, of dat je recht door zee bent, dat je altijd zegt wat je vindt. Jaren geleden kwam ik er ook achter dat ik daardoor ook andere mensen kon overdonderen en zelfs kon kwetsen. Ik probeer dat nu wat genuanceerder te doen, lukt niet altijd hoor. Ik haal uit dit verhaal dat ik zelf, min of meer, bepaal hoe anderen reageren op mij. Als je de ander vanuit nieuwsgierigheid, interesse benadert is de reactie vaak ook positief en ontstaat er communicatie. Echt willen weten wat de ander bezig houdt. Daarvoor moeten we ook naar onszelf willen kijken, waarom vertoon ik bepaald gedrag en waarom benader ik de ander op de manier waarop ik dat doe. Dat valt niet altijd mee hoor. Het gaat om bewustwording van je eigen gedrag, daar heb je namelijk direct invloed op.

Misschien dat dit voorwoord u wat aan het denken zet en kunt u er iets van toepassen. Het is het proberen waard, lijkt mij.

Vergeet niet dat iedereen eigenlijk naar liefde verlangt, hoe hij of zij zich ook gedraagt.

Liefde is licht, laat zich niet vangen,
komt door gesloten deuren heen,
biedt aan de woede beide wangen,
breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
springt hoger dan de hoogste muur,
blust, door de vijand te beminnen,
haarden van hoog oplaaierende vuur. Lied 636:2

Namens de redactie, Siemie.

MEDITATIEF

Het Zonnelied van Franciscus of: over onze verbondenheid met de hele schepping

Na het verschijnen van dit Vlechtwerk is het al snel 4 oktober, Werelddierendag. De dag die verbonden is aan de sterfdag van Franciscus van Assisi (ca.1181-1226).

Nu we dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van de ecologische crisis, is Franciscus een icoon geworden van de wereldwijde milieubeweging. In Franciscus' dagen was er, in tegenstelling tot vandaag, natuurlijk nog geen sprake van massale uitsterving van planten- en diersoorten en andere bedreigingen voor ons voortbestaan op deze planeet, maar zijn spiritualiteit blijkt wel aanknopingspunten te bieden voor een andere manier van omgaan met de ons toevertrouwde schepping. Deze spiritualiteit komt op prachtige wijze tot uiting in het lied dat Franciscus op het eind van zijn leven schreef: het Zonnelied. Een grote lofzang op God, samen met al wat geschapen is en met wie wij als mensen in een bezielde relatie staan.

Gehuwd met vrouwe armoede

Er zijn weinig mensen geweest die Jezus' woorden over het opgeven van alles waar je aan gehecht bent, zoals je bezit, om hem na te volgen zo letterlijk hebben opgevat als Franciscus. Als zoon van een schatrijke handelaar in kostbare stoffen en voorbestemd zijn vader in het bedrijf op te volgen, verkoos hij te leven in armoede en zich ten dienste te stellen van melaatsen en anderen die in de middeleeuwse samenleving werden buitengesloten.

Voor Franciscus was arm worden niet een doel op zich, maar een manier om zich vrij te maken en zo als mens ontvankelijk te kunnen leven voor God. En een manier om, door zich kwetsbaar te tonen, toegankelijk te zijn voor zijn medemensen.



Franciscus preekt tot de vogels, vensterraam in Taizé

De bezielde schepping

Gedurende Franciscus' leven breidde de kring van broeders en zusters rond hem zich steeds verder uit. Hij streefde naar verzoening en vrede tussen arm en rijk en ging zelfs, in wat je een alternatieve kruistocht kunt noemen, op verzoeningsmissie naar de moslims in het Heilige Land. Hij ervoer die verbondenheid ook met planten en dieren. Zij werden ook zijn broeders en zusters.

In het Zonnelied kreeg die uitbreidende broeder- en zusterschap kosmische dimensies. Hij dichtte de hemellichamen en elementen menselijke eigenschappen toe, eigenschappen die hij in zichzelf herkende, eigenschappen die goed zijn en door God gegeven. Zo wordt heel de schepping bezielde, de bezieling komt van God.

Franciscus wilde dat zijn broeders dit lied zouden gebruiken bij hun prediking. Als afsluiting van de volkspreek met als toevoeging: "Wij zijn de troubadours van de Heer en vragen als beloning dat jullie oprecht boete blijven doen"

Hij dichtte het lied in de volkstaal en het werd daarmee een van de oudste liederen in het Italiaans.

Vanuit de diepte

Het mag verbazing wekken dat Franciscus dit loflied schreef op een moment dat hij het diepst gezonken was. Hij had zich aan het eind van zijn leven teruggetrokken in een eenzame cel, leed aan lichtschiuwheid en uitputting en was depressief. Bovendien leed hij onder spanningen die zich voordeden in de inmiddels internationaal verbreide broederschap. Franciscus zag, volgens zijn biograaf Eduardo Fumagalli, deze verleiding alles op te geven als een beproeving.

Franciscus antwoordde daarop met dit lied, dat begint met: "Allerhoogste, almachtige, goede Heer". In een situatie van diepe ellende, toen Franciscus op zijn kwetsbaarst was, is dit lied dus ontstaan.

Een ladder

Willem Marie Speelman beschrijft in het Zonnelied de beweging van boven naar beneden, alsof je een ladder afdaald *). Het begint met de Allerhoogste en besluit in grote nederigheid. De sporten van de ladder daartussen worden gevormd door achtereenvolgens de hemellichamen, de elementen wind, water en vuur, om te eindigen bij zuster moeder aarde.

Pas dan komt de mens aan bod, in zijn nederigste staat, namelijk als drager van ziekte en verdrukking en als sterfelijk wezen. Je zou kunnen spreken van een contrapunt, waar de afdaling verbonden wordt met een lofzang vanuit de diepte naar de Allerhoogste. Zo bezingt het lied de totale ruimte van de schepping.

En heel modern: Franciscus begint niet met de mens. De schepping behoort ons niet toe, maar we mogen ons haar wel eigen maken.

Het Zonnelied *(Vertaling: Willem Marie Speelman)*

- 1 Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
- 2 U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig uw naam te noemen.
- 3 Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen,
vooral door mijnheer broeder zon
door wie de dag is en door wie Gij ons verlicht.
- 4 En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.
- 5 Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.
- 6 Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,
door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.
- 7 Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.
- 8 Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur

- door wie Gij voor ons de nacht verlicht;
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
- 9 Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde
die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.
- 10 Wees geprezen, mijn Heer, door hen die omwille van uw liefde
vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen.
- 11 Gelukkig wie dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.
- 12 Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood,
die geen levend mens kan ontvluchten.
- 13 Wee hen die in doodzonde sterven;
gelukkig wie zij in u allerheiligste wil vindt,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.
- 14 Prijs en zegen mijn Heer,
en dank en dien Hem in grote nederigheid.

De weg van Christus

Christus komt niet in het lied voor maar de hele beweging in het lied, het dienen van de Allerhoogste en te danken in grote nederigheid, beschrijft wel de weg die Christus is gegaan. Zijn leven is een lofzang op God, waartoe hij ons uitnodigt. In het lied worden tenslotte de schepselen opgeroepen te doen waartoe ze geroepen zijn: God loven.

Oude vertalingen laten Franciscus dank zeggen voor de schepselen, maar tegenwoordig wordt het vertaald met "door" Het zijn de schepselen die God zegenen. Ook de stomme aarde heeft een stem als wij haar die stem willen geven.

Wij loven de Schepper door de goedheid en schoonheid van alles te roemen, maar daarmee is nog niet alles gezegd: het prijzen gebeurt in de passieve vorm, waarbij de schepselen geprezen lijken te worden. God is de prijzende zowel als de geprezene. De lofzang van de schepselen verwijst naar de hemelse lofzang, die zijn oorsprong en doel vindt in God. De schepselen geven zo terug aan God wat ze van Hem gekregen hebben.

God vinden

Het lied laat dus de beweging naar beneden zien en eindigt met de oproep God in grote nederigheid te danken en te dienen. God zelf is deemoedig, omdat hij zich in Christus ontledigd heeft en mens is geworden. Dus de nederigheid is een oproep om zo een zuivere weergave van God te zijn.

In dit lied verzoent Franciscus zich met zichzelf, verbindt hij zijn meest verheven aspiratie met zijn lage en duistere aardsheid.

Hij verzoent zich met God op het moment dat hijzelf het diepst gezonken is.

Daar vindt hij God.

In het Zonnelied resoneert de hele schepping als het ware in de ziel van Franciscus, hij is er de lichamelijke klankkast van. Zo reikt Franciscus een ander perspectief aan voor onze plaats binnen de kosmos, die hoop biedt voor onze bedreigde planeet zuster moeder aarde.

Ds.Gert Wybe van der Werff

*) Om de hele wereld – Inleiding in de franciscaanse spiritualiteit, Valkhof pers 2010

TERUGBLIK OP DE STARTZONDAG VAN DE DOLLERT

De Startzondag is nog de enige dienst die onze gemeente in het kerkje van Nieuw Beerta viert en deze ruimte is daar heel geschikt voor.

We waren 5 september blij met de goede opkomst, meteen bij het ontbijt al. Ruth Drewel beleidde het lied voor en na de maaltijd met de fluit.

"Samen horen" was het thema van de dienst en horen deden we naar de woorden van Jezus over hoe we bij Hem en bij elkaar horen. Jezus als de wijnstok, de verbinding tussen aarde en hemel, en wij als de ranken met hem en elkaar verbonden. Vruchten kunnen we alleen dragen, als we met die levende stam verbonden blijven. Jezus verwacht daarom actieve volgelingen! Wat mag je als gemeente verwachten van de leden? In twee beelden geschetst:

voor veel verwachten: "Het schip van de kerk kent alleen bemanningsleden, geen passagiers!" en voor weinig verwachten: In Australië is het voor veeboeren geen doen een hek om het uitgestrekte graasgebied te zetten. Ze brengen het vee eerst bij de bron; hoe ver ze ook van die bron weg gaan grazen, ze zullen altijd naar de bron terugkeren. We hopen ook in dit seizoen weer veel inspiratie op te doen en op grote betrokkenheid!

De CantoRei had na lange tijd haar stem weer teruggevonden en de cantor toonde zich tevreden over het eerste optreden, na nog maar twee repetities.

Na de koffie met heerlijk divers gebak gemaakt door Hanneke gingen we aan de slag. Dit ging middels draadjes. Degene die de andere kant van het draadje te pakken had was degene waar jij mee in gesprek ging over enkele vragen. Dit draadjesgedoe gaf al veel aanleiding tot hilariteit. U voelt het al aankomen; verbinding overal en door iedereen. Daar gingen de vragen dan ook over.

- Wat verbindt ons met elkaar
- Hoe kunnen we stimuleren dat de band tussen gemeenteleden sterker wordt.

Het woord **samen** kwam vaak voor in de gegeven antwoorden.

Vaker samen koffiedrinken, samen eten, samen praten over leven en geloof.

En nog wat antwoorden die ook voor een groot deel met "samen" te maken hebben.

Een paar maal per jaar activiteiten voor de hele gemeente.

Door de ontmoeting leer je elkaar kennen en vertrouwen, dit scheidt een band, waardoor mensen de mooie en moeilijke dingen durven delen.

Activiteiten zoals een boekenmarkt bevordert de ontmoeting.

Ieder hoort erbij. Elkaar vaker (ook overdag) bezoeken.

Belangstelling in elkaar tonen middels een bezoekje, kaartje, mailtje of belletje.

Ook omzien naar de mensen die (niet) meer in de kerk kunnen komen.

Een bloemengroet bij verjaardag, kaartje sturen bij ziekte.

Uitstralen dat we het fijn vinden in en bij de kerk.

Laagdrempelige activiteiten om mensen kennis te laten maken met de kerkelijke gemeenschap zoals de boekenmarkt.

Mensen laten doen wat bij ze past.

Elkaar helpen en **durven** vragen.

Een bijbelgespreksgroep bij iemand thuis en om beurten (2 a 3 maal per jaar) een inleiding houden.

Naaireparaties (informatie hierover in deze of de volgende Vlechtwerk)

Kortom u leest het ; werk aan de winkel voor ons allemaal. Bedankt voor het meedenken en wilt u meedoen en helpen zaken te realiseren laat het ons weten.

Het was fijn en inspirerend elkaar op deze Startzondag weer fysiek te kunnen ontmoeten!

De pastores Tineke Huizing-Piersma en ds. Gert Wybe van der Werff

(hieronder een fotoverslag)

STARTZONDAG DE DOLLERT

Op 5 september vierden we als onze gemeente De Dollert de start van het nieuwe kerkseizoen met de Startzondag in de kerk van Nieuw Beerta.

Om 9 uur begonnen we met een ontbijt in de kerk.



We heetten elkaar welkom met lied 288: Goede-morgen welkom allemaal.
Ruth begeleidde ons op de dwarsfluit.

Na het prima verzorgde ontbijt-buffet (dank je wel Gerard en Eri) begon de dienst zelf om 10 uur.

De dienst was voorbereid door een groepje gemeenteleden met de voorgangers ds. Gert Wybe VD Werff en pastor Tineke Huizing.
Het thema was SAMEN HOREN en er was een mooie liturgie.
Met muzikale ondersteuning van de CantoRei beleefden we een fijne dienst.
Leidraad hierin kwam uit Johannes 15:1-17. "De wijnstok en de ranken"



Na de dienst was er koffie met gebak. Al het gebak uiteraard weer van onze meesterbakker Hanneke



Het thema SAMEN HOREN kwam ook weer terug in een speelse activiteit: We gingen op zoek naar verbinding: "wat verbindt ons?"



en met de daarmee gevonden gesprekspartner zochten we wegen om ook "buiten het eigen kringetje" verbinding te kunnen vinden.

Het samenzijn werd afgesloten met nog een hapje / drankje. Een fijne afsluiting van een mooie start!



VANUIT DE KERKENRAAD

Deze keer is er geen nieuws vanuit de kerkenraad, na de vorige uitgave van Vlechtwerk heeft de kerkenraad nog niet weer vergaderd.

We vergaderen weer op 4 oktober. In de volgende uitgave van Vlechtwerk leest u dan het verslag van alle activiteiten die afgelopen periode zijn geweest:

- Boekenmarkt
- Monumentendag
- Startzondag
- Regionale gemeente bijeenkomsten

Daarnaast natuurlijk andere zaken die besproken zijn.
Hartelijke groet namens de kerkenraad, Jan Drewel – scriba

GEMEENTEAVOND

Op woensdagavond **3 november om 19.30** uur is er een gemeenteavond in Ons Gebouw. Het onderwerp van bespreking is: Hoe willen we kerk zijn? Het zal een brede bespreking worden over hoe we verder moeten in de toekomst als kerk. Met name zal ook ter sprake komen verdergaande samenwerking in de regio.

Dat we hopen op een grote opkomst deze avond zal duidelijk zijn. Noteert u het alvast in uw agenda!

Namens de kerkenraad, Jan Drewel – scriba

VAN DE KERKRENTMEESTERS Solidariteitskas-herhaalde oproep aan gemeenteleden

In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend. “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen scheidt.” (Hebreeën 13:16)

‘Gemeenten helpen elkaar’

Door aan gemeenteleden een bijdrage te vragen voor de Solidariteitskas houden we de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas. Daarnaast is deze kas er ook voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben, die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan.

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage te vragen aan alle belijdende leden van de kerk. Het innen van deze bijdrage doen wij in onze gemeente door een oproep te plaatsen in het kerkblad en u te vragen **€ 10,- per belijdend lid** over te maken naar IBAN rekening **NL32 RABO 0134 3869 65** t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert, met als vermelding: Solidariteitskas 2021, uw naam en woonplaats.

Er zijn al diverse betalingen voor de Solidariteitskas binnengekomen, hartelijk dank daarvoor! Als u nog niet heeft betaald, verzoeken wij u het bedrag vóór 21 oktober a.s. over te maken.

Hilda Huizinga, boekhouder

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES

Wilt u deze doelen steunen, ook als u niet in de kerk kunt komen? Of wilt u een bepaald doel een extra gift geven? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte.

Zondag 3 oktober

1e collecte: Kerk in Actie – noodhulp Haïti

De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn bijna 2.000 doden gevallen, meer dan 7.000 mensen raakten gewond en meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos geworden. In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar zijn beschadigd. Kerk in Actie biedt via het internationale kerkelijk netwerk (ACT Alliance) noodhulp via lokale partnerorganisaties. Met hulp van Kerk in Actie zijn direct 1.000 hygiënepakketten en 500 nood/bouw-pakketten uitgedeeld. Ook wordt geld uitgetrokken voor het herstellen van waterbronnen, want gebrek aan schoon water is een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen op de loer. Daarna wordt er ingezet op wederopbouw. Dat investeren in wederopbouw werkt, blijkt uit de hulp na orkaan Matthew in 2016. Na deze orkaan bouwde Kerk in Actie, via ACT, rampbestendige huizen. Deze huizen staan in het huidige aardbevingsgebied en staan na de aardbeving van afgelopen augustus nog steeds overeind!

2e collecte: kerk

3e collecte: Hands to Help – weeshuis Pakistan

Begin 2020 is Javed begonnen om straatkinderen in de Lahore-regio (Pakistan) op te vangen in zijn huis. Hij was zelf al jong een wees en weet als geen ander wat dit voor kinderen

betekent. Inmiddels begeleidt hij 9 jongens en John helpt hem daarbij, zodat Javed niet alles alleen hoeft te doen. De kinderen waren reuzeblij toen zij vorig jaar via christelijke hulp nieuwe bedden en dekens kregen! Naast hun levensonderhoud en heel veel liefde ontvangen zij ook christelijk onderwijs. Helaas moeten ze zich nu nog behelpen met een maandelijks geld tekort. Via hun direct contact met Stichting Hands-to-Help willen we hen graag ondersteunen in deze dagelijkse voorzieningen!

Wilt u de kinderen en begeleiders leren kennen? Kijk op Youtube: Javed Foundation Orphanage. Hartelijk dank voor uw hulp!

Zondag 10 oktober

1e collecte: Nes Ammim

Nes Ammim is een christelijke nederzetting in Israël met als doel de christelijke verbondenheid met het Joodse volk vorm te geven op een wijze die kerk en Israël respecteert. Ze realiseert deze verbondenheid door christenen de mogelijkheid te bieden een periode in Israël te wonen, te werken en te leren, daarbij tevens de relatie van joden, moslims en christenen, van Joden en Palestijnen nader te leren kennen en waar mogelijk een positieve bijdrage tot een rechtvaardige en vreedzame samenleving in Israël te ondersteunen.

2e collecte: kerk

3e collecte: bloemenfonds

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 17 oktober

1e collecte: Kerk in Actie – Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar, de woestijn ruikt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Hun oogst levert meer op, ze leren die goed bewaren en voorkomen dat de bodem verder uitdroogt. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun kinderen naar school. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk van de Lutherse Broederkerk.

2e collecte: kerk

3e collecte: verwarming gebouwen

Zondag 24 oktober

1e collecte: Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap houdt zich bezig met de vertaling van de Bijbel, verspreiding van Bijbels en voorlichting over de Bijbel. Samen brengen we de Bijbel dichtbij. In binnen- en buitenland, in nieuwe vormen en talen en voor nieuwe generaties.

2e collecte: kerk

3e collecte: diaconie plaatselijk

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie.

Zondag 31 oktober

Collectes moeten nog vastgesteld worden

GESPREGSGROEPEN

De gespreksgroepen starten weer!

Bijbelgespreksgroep Bad Nieuweschans

Op donderdag 23 september zijn we van start gegaan en komen tot en met april in de regel de laatste donderdag van elke maand van 14.00 – 15.30 uur bij elkaar. De eerstvolgende data zijn: 28 oktober, 25 november en 16 december.

Locatie: Verenigingsgebouw Rehoboth, Kruisstraat 1 in Bad Nieuweschans.

Informatie bij ds. Gert Wybe van der Werff (0597-785405)

Bijbelgespreksgroep Beerta en Finsterwolde

Op vrijdag 8 oktober van 14.00 – 16.00 uur komt deze groep voor het eerst weer bij elkaar in de Tjamme, Hoofdstraat 261 te Beerta. De bijeenkomsten zijn in de regel op de eerste vrijdag van de maand.

Informatie bij ds. Gert Wybe van der Werff (0597-785405)

De Gespreksgroep

Ook deze groep pakt de samenkomsten weer op. Te beginnen met een etentje op woensdag 29 september. Daar worden de afspraken gemaakt voor het komende seizoen.

Informatie bij ds. Gert Wybe van der Werff (0597-785405)

N.H. VROUWENVERENIGING FINSTERWOLDE

De vrouwenvereniging gaat weer van start, 1 keer in de maand op de donderdagmiddag in Partycentrum Finnewold aan Hoofdweg 110, Finsterwolde
Welkom!

Programma 2021-2022:

14 oktober 14.00 - 16.00 spelletjes middag
11 november 14.00 - 16.00 Ds v/d Werff
22 december 15.00 - ca. 19.00 Kerst (**woensdag**)
13 januari 15.00 - 17.00 Harrie Brouwer
10 februari 14.00 - 16.00 kwis
10 maart 14.00 - 16.00 bloemschikken
14 april 14.00 - 16.00 Wilma Pit

Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Vragen? Bel Alie 0597-331962

AGENDA DE DOLLERT

Iedere donderdag van 19.30 – 21.00 uur repeteert de CantoRei in Ons Gebouw, Goldhoorn 6, Oostwold

wo	29-09	18.00	Start Gespreksgroep met etentje, 18.00 uur
vrij	01-10	09.30	Gevlekte pracht en bontigheid, Ons Gebouw, Oostwold
ma	04-10	19.30	Kerkenraadsvergadering in Ons Gebouw Oostwold
vrij	08-10	14.00	Bijbelgespreksgroep Beerta - Finsterwolde in de Tjamme, Beerta
do	14-10	14.00	Vrouwenvereniging Finsterwolde, Partycentrum Finnewold, spelletjesmiddag
ma	25-10	19.00	Redactievergadering Vlechtwerk, inleveren kopij voor 12.00 uur
wo	27-10	19.30	Streekkerkenraad
do	28-10	14.00	Bijbelgespreksgroep Bad Nieuweschans in Rehoboth
zo	31-10	15.00	Concert Dirk Luijmes in de kerk, Goldhoorn Oostwold

NIEUWS VANUIT DE DOLLERT in ACTIE EN (STREEK)DIACONIE

Mantelzorgdag 10 november

In Reiderland was het al jaren de gewoonte om mantelzorgers in het zonnetje te zetten op mantelzorgdag en vorig jaar zijn we hier ook in de wijk Nieuwolda/Oostwold/Blauwestad mee gestart. Nu weten wij natuurlijk niet altijd wie er mantelzorg verlenen aan naasten, maar u weet dat misschien wel! Kent u mensen binnen de dorpen van De Dollert die mantelzorger zijn (dit hoeven geen kerkleden te zijn)? Geef de namen + adressen dan aan ons door! Dan zorgen wij dat zij op mantelzorgdag een kleine attentie namens de kerk krijgen. Namen van mantelzorgers kunnen doorgegeven worden aan Anja Mandersloot, pastor Tineke Huizing of ds. Gert Wybe v/d Werff.

Update Christelijke School in Pakistan

In 2016 startten jonge christenen een christelijke basisschool in Kasur village. Dit hoort bij de Lahore-regio en ligt richting de grens met India. Bijzonder om dit te realiseren in een islamitisch land als Pakistan, waar 97% van de bevolking moslim is. Zij wilden dit graag doen omdat ook zij zelf christelijk onderwijs hadden gekregen...toen zij jong waren! En dat bevestigde hen in wie zij waren en waar zij voor stonden. Nu krijgen elke dag 55-60 kinderen christelijk basisonderwijs in Kasur. Hun kansen in de maatschappij groeien daarmee. Sommigen worden dokter, sommigen chauffeur en sommigen voorganger of onderwijzer(es) natuurlijk..!

De school begon in een woonhuis. Destijds hebben we nog gecollecteerd voor hun schoolboeken. Maar het aantal kinderen groeide, dus paste dat niet meer in een huis. Recent is een schoolgebouw betrokken. Van de 55-60 leerlingen worden er momenteel 24 gesponsord. Deze bijdragen komen ten goede aan de gehele school. Sponsoring bestaat uit 16 euro per kind per maand. De bijdragen worden iedere maand naar Pastor Jona gestuurd. Hij zorgt ervoor dat de huur incl. elektriciteit, de onderwijzers, boeken en schooluniformen etc. hiervan betaald worden. Voor de inrichting van de school is apart hulp en sponsoring ontvangen waar ieder heel blij mee is. De kinderen zijn heel gemotiveerd om naar school te gaan: blij en dankbaar dat ze gratis christelijk onderwijs kunnen en mogen ontvangen. De christelijke scholen krijgen geen steun van de overheid en de kinderen komen veelal uit hele arme gezinnen. Daarom wil de Stichting Hands to Help graag dit christelijk onderwijs gratis blijven aanbieden.



Mocht dit u aanspreken en zou u graag een steentje bij willen dragen? Dat kan! Het is voor



iedereen mogelijk een kind te sponsoren via Stichting Hands to Help. Uw gift is dan belasting aftrekbaar omdat de stichting een ANBI status heeft. Ook eenmalige giften zijn zeer welkom. Bij maandelijkse sponsoring ontvangt u ook een foto van het kind dat u wilt sponsoren en dan kunt u er ook voor bidden. Meer info hierover kunt u aanvragen via info@hands-to-help.nl of de website www.hands-to-help.nl

De school werkt volgens de regels van de overheid, heeft ook een plaatselijk bestuur en werkt transparant. Alle giften komen volledig ten goede aan de kinderen. Van harte aanbevolen.

Collecte voor het Weeshuis Pakistan

Naast de christelijke school steunt Stichting Hands to Help ook een weeshuis in Pakistan. Op 3 oktober collecteren we hiervoor. Zie de collecte aankondiging van 3 oktober 2021 voor meer info.

BOEKENMARKT

Boekenmarkt 11 september

De voorbereiding voor de boekenmarkt was (net als vorig jaar) niet ideaal. We moesten naast de vergunningsaanvraag een heel coronaplan indienen bij de gemeente Oldambt en

natuurlijk waren er de nodige coronamaatregelen waar we ons aan moesten houden. Pas op donderdag 2 september, aan het eind van de middag, hoorden we van de gemeente dat we de boekenmarkt op 11 september door mochten laten gaan. Dat betekende erg weinig tijd om reclame te maken en alles voor te bereiden.

De weerberichten voor 11 september waren ook niet gunstig, er werd steeds regen voorspeld. Gelukkig bleven die voorspelde regenbuien uit, we hoefden maar een paar keer de boeken die buiten stonden af te dekken voor wat motregen. 's Ochtends waren er redelijk wat bezoekers, maar 's middags bleef het toch wel erg rustig. Maar het totaalresultaat van de boekenmarkt dit jaar heeft ons aangenaam verrast.

Als commissie willen we alle mensen bedanken die aan dit resultaat hebben bijgedragen: mensen die iets ingeleverd hebben, die mee hebben geholpen met alles klaarzetten en opruimen, die taarten, cakes en soep gemaakt hebben, die meegeholpen hebben met de verkoop en natuurlijk al die mensen die boeken/muziek/films/spellen gekocht hebben!

Hartelijke groet, de boekenmarktcommissie
Marco Meijer, Paul Meijer, Yvonne Drewel en Ruth Drewel

CONCERT OOSTWOLD

Zondagmiddag 31 oktober om 15.00 uur is er weer een concert in de kerk van Oostwold. Deze keer een concert op een zeer bijzonder instrument, te weten een harmonium. Het is zeldzaam dat er een concert op een harmonium wordt gegeven.

Het harmonium (een Mustel Harmonium) zal worden bespeeld door Dirk Luijmes.
Het programma is getiteld:
Een muzikale reis door de gouden eeuw van het harmonium.

Er staan werken op het programma van onder andere
George Bizet, Johan Sebastiaan Bach, Carl Czerny, Alexandre Guilmant, Camille Saint-Saëns, Richard Hol en nog diverse anderen.

Een bijzondere middag met een boeiend programma!

Entree: 12,50 euro. Reserveren kan bij mij.
Jan Drewel – tel 06-12860823 – dreweljan@gmail.com

Namens de culturele commissie – Jan Drewel
(de andere commissieleden zijn Ruth Drewel en Peter Akkerman)

VANUIT DE STREEKGEMEENTE

STARTZONDAG STREEKGEMEENTE

Op 19 september was het startzondag in de streekgemeente Oost-Groningen. Een dag met een lange aanloop aan voorbereidingen en wikken en wegen wat wel of niet zou kunnen vanwege de corona-maatregelen. In juni zijn we met z'n vieren begonnen en is het basisprogramma bedacht: kerkdienst in Winschoten– fietstocht met iets cultureels in de kerk van Meeden, lunch in Scheemda en een programma in de Marktpleinkerk in Winschoten.

Daarna zijn mensen uit alle gemeenten ingeschakeld bij de uitvoering en iedereen die werd gevraagd was enthousiast om mee te helpen en mee te doen en dat resulteerde in een prachtige startzondag!

We begonnen met een mooie, bemoedigende dienst in de Vennekerk over het thema van deze dag: UW KONINKRIJK KOMT, de tweede bede van het Onze Vader.

Er zong een gelegenheidskoor van streekgemeentelieden en na de dienst was er koffie met naar keuze koek, cake of gebak.

Aan de toertocht deden ruim 90 deelnemers mee, merendeels fietsers die een mooie route reden door het Oldambt, maar ook mensen die met de auto gingen en passagiers in de GA-DObus.

In de Dorpskerk van Meeden verrasten Janka Rubing, Jan Wieringa en Rebecca Huiting met een sfeervol optreden met poëzie en muziek. In de kerk was ook een foto-expositie over de Werken van Barmhartigheid.

In de Ontmoeting in Scheemda stond een gastvrij team klaar om de lunch te serveren en alles was daar uitstekend geregeld.

Daarna terug naar Winschoten, naar de vernieuwde Marktpleinkerk. De OVER DE BRUG groep presenteerde het programma voor het laatste kwartaal van 2021 en we besloten de dag met een Taizéviering.

Als herinnering aan de startzondag zijn er storytiles gemaakt en die zullen de komende maanden in elke gemeente geëxposeerd worden.

Dank aan alle mensen die hebben bijgedragen aan deze dag! De inzet, aanwezigheid en het meedoen van iedereen is zeer gewaardeerd en we hoorden veel positieve reacties. Deze dag was een goede opmaat naar een kerkelijk seizoen waarin hopelijk weer veel mogelijk is en we elkaar kunnen ontmoeten in kerkdiensten en andere bijeenkomsten.

We zongen het 's morgens al in de Vennekerk:

***Wij komen overal vandaan,
om met elkaar op weg te gaan
en streven naar verbondenheid
gemeente zijn in deze tijd.***

Ineke Dusseljee, Els Hessels, Geesje Koers en Anja Meijer

Fotoverslag

Ook als Streekgemeente hielden we de startzondag: in de Vennekerk zodat voor alle 5 de gemeentes uit onze regio ruimte was....

Aan de dienst werkte een gelegenheidskoor mee van mensen uit die 5 gemeenten, o.l.v. Victor Verhoef-Harms



In de preek (n.a.v. Deuteronomium 6: 1-12 en Mattheüs 6: 7-21) kwam ook het logo aan bod wat bij het jaarthema van de PKN hoort. "Van U is de toekomst" De "huiskleuren" van de PKN, open handen, de Alpha: begin-sel als inspiratie, God die ons liefheeft, zonder voorwaarden, onvoorwaardelijk kracht en liefde geeft en van waaruit wij dan aan de beurt zijn en de



Omega: nadenken over de laatste dingen, wat is echt belangrijk, wat blijft er als laatste over....

Aan het eind van de dienst werd de familie Tiggelaar in het zonnetje gezet. Toen in maart 2020 het noodlot toesloeg (corona) hebben Bouko, Els en Sander er alles aan gedaan om diensten toch door te kunnen laten gaan en zeker de uitzendingen daarvan. Diensten waarbij maar 6 of 7 mensen in het gebouw aanwezig konden zijn konden toch meebeleefd, bekeken en beluisterd worden. Wat er ook bedacht werd, het kon, het mocht, er was ruimte, er werd meegedacht en de techniek werd steeds verder ontwikkeld en toegankelijk gemaakt. Namens de Streekgemeente een bloemetje en een dinerbon. En een welgemeend applaus.



Na de zegen was er koffiedrinken met lekkers, gebakken door gemeenteleden en hierna startte het dagprogramma:

vanaf 11.00 ging de fietstoertocht naar de Dorpskerk van Meeden en vervolgens naar de Ontmoeting in Scheemda en terug naar Winschoten.

Voor de niet-fietsers was vervoer per bus geregeld.



In Meeden was een programma met poëzie en muziek verzorgd door Janka Rubingh, Jan Wierenga en Rebecca Huiting. daar ook een hapje en een drankje.



In Scheemda was de lunch; met soep en drinken en het werken aan de: Storytiles: dit is een moderne versie van het ouderwetse tegeltje aan de wand. Iedereen kon zelf of met een groepje iets maken. Na de startzondag worden de tegeltjes in de kerkgebouwen van de streekgemeente opgehangen.



Er is veel gefietst, in totaal zo'n 30 km een prachtige tocht, uitgezet door Yvonne Drewel.

De fietstocht eindigde rond een uur of 14: 00 bij Marktpliekerk Winschoten, waar bij koffie/thee kon worden nagepraat. en waar de presentatie was van het OVER DE BRUG programma seizoen 2021-2022.



Dit programma heeft u ook bij dit Vlechtwerk ontvangen. Niet? :vraag bij redactie / kerkenraad.

Om 15:00 uur was de afsluiting van deze mooie dag met een korte viering.

meer is te lezen en te zien op de website: dedollert.protestantsekerk.net . Ook op de facebookpagina van de Streekgemeente: Protestantse-Streekgemeente-Oost-Groningen)



INFORMATIEBIJENKOMST STREEKGEMEENTE OOST-GRONINGEN

Op 15 september werden in twee bijeenkomsten de gemeenteleden geïnformeerd over het adviesrapport van mevr. Jenneke Span aan de streekkerkenraad. Een advies over gemeentezijn en een andere bestuursvorm. We streven ernaar dat in januari 2023 alle gemeenten tot één gemeente gefuseerd zijn. Om ook de mensen te informeren die niet naar de bijeenkomsten gingen, een overzicht van de belangrijkste punten.

Uitgangspunten

De uitgangspunten zijn:

De Godslamp brandende houden in de vijf gemeenten, dat wil zeggen dat elke gemeente vitaal blijft en dat er vieringen plaatsvinden

Een lichtere bestuursvorm invoeren

Elkaar helpen om geloofsgemeenschap te zijn

Van elkaar durven leren en elkaar vertrouwen

De nieuwe bestuursvorm

De uitwerking van het advies is in de periode september 2021 tot 1 januari 2023. Als we het voorgestelde tijdsplan volgen, fuseren dan de vijf gemeenten, wordt de streekgemeente op-

geheven en is er een nieuwe structuur met één kerkenraad en vijf plaatselijke kerkenraadscommissies.

Dat ziet er zo uit:



De kerkenraad wordt gevormd uit afgevaardigden van elke plaats/kern en bestaat uit minimaal 10 en maximaal 14 mensen.

In elke plaats/kern is een werkgroep die bestaat uit enkele ambtsdragers en gemeenteleden. De plaatselijke kerkenraadscommissie bestaat uit ambtsdragers (1,2 of 3 mensen) en taakdragers, dat zijn gemeenteleden met een taak in de gemeente.

Centraal en plaatselijk

Het advies is om centraal onder te brengen en/of te regelen:

Regiodiensten

Beleid voor jonge gezinnen/ jongeren

Diaconaat

Vorming en toerusting

Kerkblad

Preekrooster

Zorg professionele krachten

Organisatie: beleid, kerkorde, plaatselijke regeling

Administratie: leden, financieel

Beheer gebouwen

Het advies is om plaatselijk te behouden :

Diensten - met regelmaat

Pastoraat

Diaconaat – dienst aan de ander ter plaatse

Missionaire presentie in dorp/stad

In de gemeenten kan aan kerkelijke activiteiten blijven bestaan wat er nu is, zolang de plaatselijke werkgroep dat kan organiseren en uitvoeren met de ambtsdragers en de vrijwilligers.

Het vervolg

We beginnen dit traject met een bezinningsronde en nemen daar drie maanden de tijd voor. In november en december worden in elke gemeente gesprekken georganiseerd over gemeentezijn. Het pastoresteam bereidt deze gesprekken voor en in januari is er een terugkoppeling. De uitkomst van die gesprekken is bepalend voor het vervolg: de invulling van de bestuurlijke en organisatorische kant van de nieuwe gemeente.

We hopen als kerkenraden dat veel gemeenteleden meedoen aan deze gesprekken.

Tot slot nog een zin over het misschien wel belangrijkste in dit proces: Vertrouwen.

Vertrouwen als gezamenlijke waarde zal ook betekenen over kleine(re) verschillen heen durven te stappen. Het zal met name zijn: vertrouwen vanuit ons geloof om gemeente van Christus te zijn in een veranderende wereld.

Geesje Koers, scriba

AGENDA OVER DE BRUG VOOR DE MAAND OKTOBER

Meditatief dansen o.l.v. Ulrike Neumann, kosten: € 10,- pp.

Een keer kosteloos proberen mag ook.

13 oktober in de Ontmoeting in Scheemda, 10.30 uur

24 oktober In de Verbinding in Midwolda, 19.30 uur

27 oktober in Irene in Winschoten, 10.30 uur

30 september

17.30 – 19.30 uur: Wereldkeuken met gerechten uit de Franse keuken. Kosten: € 10,- pp.
Aanmelding via: Ds. Bert L. van der Woude (blvanderwoude@planet.nl)

1 oktober

Gevlekte pracht en bontigheid. Creatief aan de slag o.l.v. Yvonne Drewel. Aanvang: 9.30 uur in Ons Gebouw, Oostwold. Kosten: € 5,-pp

7 oktober

Gespreksavond o.l.v. Ds. Gert Wybe van der Werff met als thema: herkerken.
Aanvang: 20.00 uur in Ons Gebouw Winschoten. Aanmelding via ds. Gert Wybe vd Werff

8 oktober

Aanvang: 17.00 uur in Ons Gebouw Winschoten: Bijbels koken. Voor het eerste sinds lange tijd weer een avond bijbels koken waarin met samen gerechten bereiden met een bijbels karakter en daar met elkaar van genieten. Kosten: € 17,50 pp. Aanmelding via: Ds. Bert L. van der Woude

12 oktober

Broodnodige gesprekken rond het Onze Vader. Gespreksgroep voor senioren in Ons Gebouw Winschoten met gezamenlijke lunch. Aanvang 12.30 uur. Kosten: € 5,- pp. Aanmelding via ds. Bert L. van der Woude (blvanderwoude@planet.nl)

13 oktober

17.30 -19.30 uur in Ons Gebouw Winschoten: Wereldkeuken met gerechten uit de Iraanse keuken. Kosten: € 10.-

20 oktober

Stiltewandeling vanuit de dorpskerk in Meeden. Aanvang: 10.00 uur. Na een korte viering volgt een wandeling in drie etappes van verstillig naar verdieping en verbinding. Afsluiting met gezamenlijke lunch. Aanmelding: pastor Tineke Huizing. Kosten: vrijwillige bijdrage

29 oktober

19.30 uur in Marktpleinkerk: Wijnproeverij, die aansluit bij het jaarthema. Kosten: € 10,- pp.
Aanmelding via: Ds. Bert L. van der Woude

BIJBELLEESROOSTER

vrijdag	1 oktober	Spreuken 14:15-24	Goed en kwaad
zaterdag	2 oktober	Spreuken 14:25-35	Positief en negatief
zondag	3 oktober	Johannes 8:1-11	Zandschrift
maandag	4 oktober	Johannes 8:12-20	Getuigenis
dinsdag	5 oktober	Johannes 8:21-36	Bevrijdende waarheid
woensdag	6 oktober	Johannes 8:37-47	Wie is je vader?
donderdag	7 oktober	Johannes 8:48-59	Wie heeft Abraham gezien?
vrijdag	8 oktober	Jesaja 28:1-13	Wartaal
zaterdag	9 oktober	Jesaja 28:14-22	Hoeksteen
zondag	10 oktober	Jesaja 28:23-29	Landbouwbeleid
maandag	11 oktober	Jesaja 29:1-8	Ariël uitgeschakeld
dinsdag	12 oktober	Jesaja 29:9-16	Gesloten boek
woensdag	13 oktober	Jesaja 29:17-24	Alles wordt anders
donderdag	14 oktober	Marcus 10:1-12	Huwelijkswet

vrijdag	1 oktober	Spreuken 14:15-24	Goed en kwaad
zaterdag	2 oktober	Spreuken 14:25-35	Positief en negatief
zondag	3 oktober	Johannes 8:1-11	Zandschrift
maandag	4 oktober	Johannes 8:12-20	Getuigenis
dinsdag	5 oktober	Johannes 8:21-36	Bevrijdende waarheid
vrijdag	15 oktober	Marcus 10:13-22	Kinderen van het koninkrijk
zaterdag	16 oktober	Marcus 10:23-31	Door het oog van een naald
zondag	17 oktober	Marcus 10:32-45	Dienen
maandag	18 oktober	Marcus 10:46-52	Weer zien
dinsdag	19 oktober	Efeziërs 5:21-33	Aanvaard elkaar
woensdag	20 oktober	Efeziërs 6:1-9	Opvoedkunde en arbeidstherapie
donderdag	21 oktober	Efeziërs 6:10-17	Heilsoldaat
vrijdag	22 oktober	Efeziërs 6:18-24	Waakzaam met gesloten ogen en gevouwen handen
zaterdag	23 oktober	Jesaja 30:1-11	Bondgenootschap
zondag	24 oktober	Jesaja 30:12-22	Vluchten kan niet meer
maandag	25 oktober	Jesaja 30:23-33	De HEER strijdt voor Israel
dinsdag	26 oktober	Jesaja 31:1-9	Waar komt mijn hulp vandaan?
woensdag	27 oktober	Jesaja 32:1-8	Verandering
donderdag	28 oktober	Johannes 9:1-12	Schuldvraag
vrijdag	29 oktober	Johannes 9:13-23	(Voor)oordeel
zaterdag	30 oktober	Johannes 9:24-34	Wie is er nou blind?
zondag	31 oktober	Johannes 9:35-41	Ziende blind

SCHULDHULPMAATJE

SchuldHulpMaatje Oldambt op zoek naar geld (via Rabo ClubSupport)

De opgeleide vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Oldambt doen belangrijk werk voor mede-Oldambtsters met geldzorgen. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak, goede begeleiding en een professioneel kennisniveau. Daarom krijgen alle nieuwe vrijwilligers een driedaagse training en wordt hun kennis continu op peil gehouden door herhalings-trainingen en andere bijeenkomsten. Het in stand houden van de organisatie kost veel geld.



Rabo ClubSupport

Ieder jaar kunnen leden van de Rabobank stemmen op een stichting of vereniging. SchuldHulpMaatje Oldambt is daar één van en hoopt door deze actie een geldbedrag te ontvangen, zodat er nog meer medemensen in Oldambt geholpen kunnen worden.

Iedereen die klant is bij de Coöperatieve Rabobank vanaf 12 jaar kan lid worden en een stem uitbrengen. Lid worden kost niets, maar geeft wel de mogelijkheid bij te dragen aan het welzijn van een medemens. En ieder gezinslid mag stemmen! Stemmen kan van 4 t/m 25 oktober, via de Rabo App of website.

Wat doet SchuldHulpMaatje Oldambt zelf?

Ieder jaar de begroting rondkrijgen is ook voor SchuldHulpMaatje een uitdaging. We ontvangen giften en bijdragen van kerken, bedrijven en particulieren. Diverse fondsen hebben in de afgelopen jaren financieel bijgedragen aan de start van SchuldHulpMaatje Oldambt; dat stopt na 2021. De gemeente Oldambt heeft vanwege de eigen financiële situatie de bijdrage stevig moeten verminderen. Mede om deze redenen is een bijdrage van Rabo ClubSupport dus meer dan welkom en die wordt hoger met iedere uitgebrachte stem!

Gratis hulp bij financiële problemen

Iedere inwoner van de gemeente Oldambt kan gratis hulp krijgen van een van de ruim 35 opgeleide Maatjes. Iedereen met financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak ook is. Aanmelden voor hulp is heel eenvoudig: vul het formulier in op www.shmoldambt.nl/hulp-bij-schulden/ of bel 06-15377069. We maken dan direct een afspraak om kennis met elkaar te maken.

SchuldHulpMaatje Oldambt is opgericht in december 2017 op initiatief van de regionale kerken en werkt effectief samen met kerken, gemeente Oldambt, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties, zoals Leger des Heils, Humanitas en Azzur

INLIA

Van een engel die berooide vreemden welkom heet

Sara en haar twee jonge kinderen zijn jaren onderweg naar veiligheid en vrijheid. Een verhaal over een vlucht voor geweld, uitbuiting & uithuwelijking én over onderweg goede mensen tegenkomen.

Ze vlucht in de nacht weg van de Afghaanse schoonfamilie. Terug naar haar ouders in Iran. Want haar man is doodgeschoten, zij en haar kinderen worden mishandeld. Ze weet Iran te bereiken, maar haar ouders zijn niet blij; haar vlucht maakt de familie te schande. Bloedwraak dreigt. Vader huwelijkt Sara daarom uit aan haar zwager, die al een vrouw en zes kinderen heeft.

Sara vlucht opnieuw, dit keer binnen Iran. Ze werkt in een illegaal naaiatelier, daarna als werkster. De kinderen gaan illegaal naar school. Het duurt een paar jaar. Al die tijd is ze bang dat ze naar Afghanistan uitgezet zullen worden. Dan komt iemand daarachter en chanteert hen: Yanis moet drugs runnen. Ze moeten wéér vluchten.

Naar Europa, denkt Sara. Op de bergpas naar Turkije zien ze twee dode vluchtelingen, bevroren. Verderop kan een Somalische man nauwelijks meer lopen. Ze duwen hem, 36 uur lang. Dan zijn ze in Turkije.

Van de hel in de hemel

In de vallei kloppen ze aan bij het eerste huisje. Wildvreemden, berooid en koud - maar de vrouw verwelkomt hen. Warme thee krijgen ze, schone kleren, eten. "Ze was zo hartelijk", zegt Sara, "We kwamen van de hel in de hemel. Ik zal haar gezicht nooit vergeten. Een engel."

De volgende dag gaat de reis door, maar de kust is nog ver en Sara moet geld verdienen voor de overtocht naar Europa. Opnieuw doet ze dat in een naaiatelier, terwijl ze uitvogelt hoe het verder moet. "Je moet weten waar ze vertrekken en hoeveel het kost."

Eenmaal aan de kust kan ze niemand vinden. Ze schuilen met een groep in een hol in het bos. De oversteek mislukt dag na dag. Overdags is het strand bevolkt met badgasten, spelende kinderen. Yanis rent er op gegeven moment heen.

Gevaarlijk: de hele groep kan ontdekt worden. Maar de moeder van het meisje waarmee hij speelt brengt hen 's avonds dekens en eten. Vijf dagen lang. "Ik heb zoveel geluk gehad", zegt Sara, "Ik ben zulke goede mensen tegengekomen."

De zesde dag slaagt de overtocht: Sara en haar kinderen landen veilig op de Griekse kust. Eindelijk in Europa.

Uiteindelijk komen ze via de TussenVoorziening van INLIA in Eelde 'thuis', in Groningen.

COMMISSIE KERK VAN FINSTERWOLDE

KERK OPEN:

in de periode van 1 april t/m 31 oktober is de Stefanuskerk in Finsterwolde open op donderdag tot en met zondag van 10.00 - 17.00 uur.

U kunt rustig even kijken, zitten, er zijn.

Werkgroep Stefanuskerk.

DE CULTURELE WERKGROEP STEFANUSKERK FINSTERWOLDE GAAT WEER VAN START!!

De zomervakantie is voorbij en we gaan weer volop aan de slag met het organiseren van allemaal leuke en mooie activiteiten in en om de kerk, maar daarbij hebben we jullie hulp hard nodig. Het gaat om de volgende activiteiten:

Lichtjesavond begraafplaats Finsterwolde

Op vrijdag 5 november wordt de lichtjesavond weer georganiseerd door de werkgroep. Daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om deze avond tot een succes te maken. Dit zijn de werkzaamheden waarbij we jullie hulp goed kunnen gebruiken:

Donderdag 4 november vanaf 13.00 uur de glazen potten en fakkels op de begraafplaats plaatsen;

Vrijdag 5 november vanaf 16.00 uur de lichtjes in de potten en de fakkels aansteken;

Zaterdagochtend 6 november vanaf 09.00 uur de glazen potten en fakkels verzamelen.

Lijkt het je leuk om ons te helpen? Neem dan contact op met de werkgroep via sca.stefanuskerk@gmail.com

Midwinteravond Stefanuskerk

Op zaterdag 18 december organiseert de werkgroep weer een midwinteravond. Een gezellige avond waar we samen kunnen luisteren naar en genieten van al het moois wat die avond ten gehore wordt gebracht. We zijn op zoek naar deelnemers (jong en oud) voor deze avond. Kan je zingen, dichten of een mooi verhaal vertellen? Meld je dan aan bij de werkgroep via sca.stefanuskerk@gmail.com

En wat staat er dit jaar nog meer te gebeuren in de kerk:

- Ode, een initiatief van Stichting Oude Groninger Kerken en SPOT Groningen, organiseert op 26 september a.s. een concert van Paul de Munnik in de kerk. De werkgroep heet jullie van harte welkom. UPDATE: UITVERKOCHT
- Zaterdag 6 november a.s. de muziektheatervoorstelling Courtisane van Stichting Schout bij Nacht. Voor meer informatie over de voorstelling en de kaartverkoop zie <https://schoutbijnacht.nl/courtisane-productie/>
- 13 november a.s. organiseert de werkgroep Soep op de Stoep. Hierover later meer.

Informatie over bovenstaande activiteiten kun je ook vinden op onze Facebookpagina: <https://www.facebook.com/CultureleWerkgroepStefanuskerk>

Namens de Culturele werkgroep Stefanuskerk Finsterwolde
Frannie Oolders

GEDACHTE

Kom tot Mij!

Het was 50 dagen na Pesach*
de 8ste dag, de Slotdag
van Loofhuttenfeest!
De priester liep met het water
uit de bron Siloam
naar het altaar
voor een plengoffer..
en riep luid:
"Vol vreugde
zullen jullie weer water scheppen
uit de bron van de redding!"
Het volk bidt mee om water
en zingt het Hallel

Hoor! Wie roept daar zo?!
Is Hij een waterverkoper?
Het is Rabbi Jezus:
"Als iemand dorst heeft:
kom tot Mij!
en DRINK!
Wie in Mij gelooft,
zoals de Schrift zegt,
stromen van levend water
zullen uit zijn hart vloeien!"

Op de 50e dag na Pesach*
als we bij elkaar zijn
in de Bovenzaal in Jeruzalem
wordt de Heilige Geest
uitgestort op ons
we zullen nooit meer
hetzelfde zijn
het vernieuwd ons
dag aan dag..

Kom Heilige Geest!
en vul ons opnieuw!
Laat Uw Levend Water
stromen door ons heen!
Dat we Leven
vanuit Uw Genade
om Uw Genade
door te geven.
Laat het stromen
Here Jezus,
ten Eeuwige Leven!
Hallelujah!

*Pesach = Pasen (Naar: Uitleg Loofhuttenfeest: <https://bijbel.eo.nl>; Jesaja 12:32, Johannes 7: 37-44)

Ingezonden door Henriët Sabajo.

IK VRAAG / IK BIED AAN

Op "onze eigen" startzondag in Nieuw Beerta kwam de vraag hoe we als gemeenteleden niet alleen gericht zouden kunnen zijn op het eigen kringetje, maar ons ook betrokken zouden kunnen voelen bij de wat meer "afzijdige of de onzichtbare" gemeenteleden. Of bij de burens, of dorpsgenoten.

Kortom: de blik naar buiten.

Eén van de genoemde mogelijkheden was het doen van oproepjes in Vlechtwerk.

U stelt een vraag / u biedt een mogelijkheid.

Al dan niet voor een kleine (onkosten)vergoeding...

Al dan niet rechtstreeks met uw gegevens; of misschien liever uw gegevens via redactie.....

SPREUKEN

Af en toe kom je iets tegen wat je wilt bewaren, wat je uitknipt, of opschrijft, of fotografeert..
Hier een spreuk gelezen door Marie Vogel:

"Door je zorgen te maken verdwijnen de problemen van morgen niet,
maar verdwijnt de kracht van vandaag"

Uit de Groninger Kerkbode.

Heeft u ook zo'n spreuk, gezegde die u aanspreekt? Wilt u die delen? Stuur u die dan naar de redactie, er is altijd wel een plekje in ons Vlechtwerk.

STREEKKERKENRAAD Oost-Groningen

Ter informatie de bereikbaarheidsgegevens van de streekkerkenraad en de colleges.
Als er vragen zijn over de streekgemeente, kunt u contact opnemen.

Colleges streekgemeente

Streekcollege van kerkrentmeesters, voorzitter Frans Engelage, 06-51297007
frans.engelage@hetnet.nl

De bankrekening van de streekgemeente is: NL63 RABO 0322 2037 24

Streekcollege van diakenen, voorzitter Ruth Drewel, ruthdrewel@hotmail.com

De bankrekening van de (streek) diaconie is: NL22 RABO 0356 4249 95

Vergaderdata streekkerkenraad seizoen 2022-2022.

De geplande data zijn: 19 januari, 16 maart, 18 mei, 6 juli

Actueel nieuws over de streekgemeente is te volgen via de facebookpagina (Protestantse-Streekgemeente-Oost-Groningen)



PROTESTANTSE GEMEENTE DE DOLLERT

KERKDIENSTEN oktober 2021:

3-okt.	9.30	Oostwold	Ds. Ariaan Baan
10-okt.	9.30	Oostwold	ds. G.W. v/d Werff
17-okt.	9.30	N'schans	pastor T. Huizing
24-okt.	9.30	Nieuwolda	ds. K. Oosterhuis
31-okt.	9.30	Scheemda	ds. Baan

De diensten zijn live en ook later te beluisteren via www.kerkomroep.nl
kijk daar op de.dollert.

mocht e.e.a. tussentijds veranderen wordt u geïnformeerd via de website. Ook de meest actuele informatie vindt u op onze website:
<https://dedollert.protestantsekerk.net>

Voor informatie w.b. collectedoelen van onze eigen gemeente PG De Dollert kijkt u op pagina 8, 9



**Expositie “Oorlog en Bevrijding Oost-Groningen 1940-1945”
in Ons Gebouw, Goldhoorn 6, Oostwold - Oldambt**

Een unieke Expositie

Van vrijdag 15 oktober 2021 t/m zaterdag 30 oktober 2021 is er een bijzondere expositie van het **Bevrijdingsmuseum Noord Nederland** over de oorlog en bevrijding 1940-1945.

In 'Ons Gebouw' aan de Goldhoorn 6 in Oostwold-Oldambt is dan een fraaie expositie ingericht met foto's, verhalen en toelichting, films en voorwerpen over de gebeurtenissen in Oost-Groningen in de jaren 1940-1945. In de presentaties is aandacht voor de gebeurtenissen tijdens de oorlog en de bevrijding van Oostwold, Midwolda, de omliggende dorpen, de polders, de Gemeente Oldambt en Oost-Groningen in de jaren 1940-1945.

Over het verzet, zoals de rol van dominee Krijger uit Oostwold met een daarbij een film over zijn werk in Oostwold. Over het verzetswerk van Opper Wiegers uit Finsterwolde met een film. Over verzetsmensen en oorlogsslachtoffers. Over de bevrijding van onze regio. Over de rol van het vliegtuig in de Tweede Wereldoorlog en de in onze omgeving neergestorte vliegtuigen. Er zijn originele filmbeelden te zien van vliegtuigen en bombardemensvluchten tijdens de oorlog. In de presentatie over het verzet en de verzetsluchtoffers worden straatnamen getoond die genoemd werden naar verzetsluchtoffers. Hiermee worden alle verzetshelden geëerd, ook allen waarvan we geen naam weten maar die hun leven lieten voor onze vrijheid.

In de presentatie Oost-Groningen, Oostwold en de polders wordt getoond hoe na hevige beschietingen en gevechten de geallieerden onze provincie hebben bevrijd.

Er zijn diverse oude filmjournalen te zien, onder meer van de bevrijding van Groningen.

In de Museumwinkel zijn boeken en dvd's te koop, dit alles over de periode oorlog en bevrijding. Aan de leestafels kunt u boeken en brochures inzien. In het gezellige Museumcafé zijn diverse consumptie verkrijgbaar. Voor vragen staan de museumvrijwilligers u graag te woord.

U bent van harte welkom van 15 oktober t/m 30 oktober 2021 in 'Ons Gebouw' aan de Goldhoorn 6 in 9682 XN Oostwold – Oldambt. Open op vrijdag, zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur. De toegang is gratis.